

# Scandinavian Touring AB

## Orienteringstur i Benidorm

Turen tar ca 1 tim. och körs i direkt anslutning till våra informationsmöten. Bussen väntar vid Plaza Triangular dit vi till fots tar oss från informationsmötet. Under promenaden dit stannar vi vid olika platser t.e.x. palmen, tidningsståndet och Plaza Triangular.

Följande orienteringstur är körd efter vår karta där orienteringsturen finns inritad.

Välkomna, vi befinner oss nu vid Plaza Triangular, centrum av barer, restauranger, banker, affärer och discotheque.

Vi kommer nu ut på Medelhavsavenyn som går parallellt med Levantestränden. Avenidan är kantad med plantaner, som är ett mycket vanligt träd i sydligare länder just för att det ger mycket skugga och svalka på sommaren. Sapa Verde: "Den gröna grodan", en liten exklusiv bar med levande musik. La Sirena: Intim exklusiv nattklubb. Gå dit ganska sent, Don Juan: Ett av våra trevliga hotell.

Pampa grill: Bra restaurang, här gäller våra förmånscheckar.

Vi ska väl ta och äta litespanskt också och det gör vi när vi går på Cocina International. Det är en liten tapasbar. Ni vet kanske att spanjorerna inte äter så mycket till frukost utan i stället vid 11-12 tiden går till en tapasbar. På bordet står det framdukat olika fat av havets läckerheter. Vill ni kanske någon gång äta lite svensk mat, dricka svenskt kaffe med sockerkaka osv. Ja, då kan ni gå till Teraza Sueca, den svenska restaurangen som ägs av Kari och Martin. Också här gäller våra förmånscheckar.

Post och telegraf

Palmen: Den står vid början av gatan som går rakt igenom gamla staden och slutar vid Ponientestränden vid hamnen.

Aitona: En riktig spansk restaurang som har Benidorms godaste paella. Paella är ju den spanska nationalrätten framför alla andra. Paella består av ris kryddat med saffran och innehåller mycket av havets läckerheter.

Biograf: Alla filmer i Spanien är dubbade, men det kan ju vara intressant att få uppleva stämningen på en spansk bio. Gå på bio kostar bara 28 pts.

Benidorm grundades av morerna och har också fått sitt namn av morerna.





# Scandinavian Touring AB

Beni dar him betyder son av darhim. Att morerna varit i dessa trakter kan vi förstå eftersom det finns många orter som börjat just på Beni. Benidorm var från början en liten fiskeby men utvecklades snart till en modern turistort, kanske mest tack vare en mycket klok och förståndig borgmästare som var i Benidorm för ett tiotal år sedan. Han heter Pedro Saragoza. Att vi kommit upp i lite mer spanska kvarter kan vi se om vi tittar på balkongerna. Dessa är överfulla med med blommor och ofta står det också en fågelbur där. All servicepersonal bor i byarna längs kusten eller en bit upp i bergen. Det är mycket dyra hyror här i Benidorm, nästan dyrare än i Sverige. Telefonstationen: Att ringa till Sverige kostar ca 235 pts för 3 min. Ring tidigt på förmiddagen eller lite senare på kvällen så blir det inte så lång väntetid. Vi ska nu svänga ut på Valenciavägen och vi åker i riktning söderut mot Alicante som är huvudstad i provinsen Alicante. Det är ca 4,5 mil till Alicante och ni kan åka dit reguljärt. Det tar ca 1 timme och koster 40 pts. Avgångstider står i blå pärmen. Bussen är gul till färgen och hållplatsen finns här i backen.

Nu är vi komna runt den gamla delen av Benidorm och framför oss ligger Medelhavet med stranden Poniente, solnedgångens strand. Tittar vi på stranden ser vi att det är mycket rent och snyggt och både vattnet och stränderna anses vara Spaniens bästa. Det var också borgmästaren Pedro Saragoza som förbjöd alla utsläpp i havet samt dessutom bestämde att det inte fick förekomma någon som helst försäljning på stränderna. Detta har alltså resulterat i att det fortfarande är lika fint här.

Bar Bolero: svensk restaurang och nedanför Bar Bolero på stranden har vi vår motionservice. Motionsledaren träffas där..... Stadsdelen som vi nu kommer till är den sydligare delen i Benidorm. La Cala. Här är inte så mycket nattliv som i centrum utan i stället lite mer grönska. Många svenskar har bosatt sig här. På vänster sida har vi bergskedjan Puig Campana, ca 1400 m högt. Berätta den lilla söta historien om jätten som blev förälskad i en fiskareflicka men som inte fick gifta sig med henne varvid han blev väldigt arg och sparkade bort en bit av berget. Och den här jätten måste varit väldigt stark för tittar vi ut i Medelhavet så kan vi se var den hamnade. Det har alltså blivit Benidormön. Att det verkligen är Benidormön som en gång suttit uppe på Puig Campana vet man eftersom både jacket och ön är uppmätta. Innan ni åker hem tycker jag absolut ni ska göra ett besök på Benidormön. En gång i halvtimmen går det en båt från hamnen som vi nu har snett till höger.





# Scandinavian Touring AB

ifrån hamnen och har vi hamnen snett till höger, biljetterna kostar 25 pts. Det tar ca en kvart ut till ön, där vi kan bada, promenera och även äta lite grann här ute. Här finns emellertid inga sandstränder, utan bara klippor. Vi kan också titta på fåglarna som finns här ute.

I hamnen ligger också alla fiskrestsuranger. Vi ser också kastellet, klippan som skjuter ut i havet och avdelar de båda stränderna. Uppe på kastellet ligger också den gamla moriska kyrkan. I gamla delen av staden finns det gott om restauranger, flamencobarer, affärer. Det gröna området vi ser framför oss är stadsparken och här hittar vi en mycket liten djurpark. Visa på gångtunneln till stranden och på Tres Coronas, där Narcea, Tenerife och Esturion-gästerna får deponera sina pengar. Minigolfen att det är här vi hämtar med buss för ovanstående hotell plus Copacabana. Säg också till att det är på Copacabana som knatteklubben.

Visa på busshållplatsen för bussar till Alicante och Valencia. Till Valencia, som är Spaniens tredje stad, tar det ca 3 timmar med buss. Turlista finns i pärmarna. Grönsakmarknad, varje tisdag förmiddag 9 - 14. Tjufäktningsarenan.

Sjukhuset. Privatägt, mycket välutrustat. Här på Valenciavägen ligger de flesta diskotek, nattklubbar, restauranger.

El Corral

Nattklubben Granada (gör reklam)

Bensinstationen, Benidorms enda.

Servihotell - vårt kontor

Cap 3000 - supermodernt diskotek, byggt som en rymdstation

Bobbys - inte lika fint som Granada, men värt ett besök.

Ventor - alla vita små hus runt omkring. Har öppet dygnet om Sevilla - utomhusnattklubb, öppet under sommaren

Nämn lite om sådan restauranger som El Cisne, Bravissimo.

När vi svänger av från Valenciavägen ser vi bergskedjan ~~xxxxx~~

Sierra Helada. Kommer in i de norra delarna av Benidorm, Rincon de Loix som betyder hörnet. Det är en nyare stadsdel som vi också kan

se på bebyggelsen. Här slutar också Medelhavsavenyn som går från Plaza Triangular parallellt med Levantestranden som betyder soluppgångsstrand.

Don Mama och Tiffanys finns här. Don Pancho Benidorms flottaste hotell, dans på kvällarna.

Vid Presidente, glöm inte tala om att här är marknadsplatsen.

Glöm inte bort att raka prato om Don Rolf och deras aktiviteter.

Tacka sedan och önska alla en trevlig semester.

OBS: Eftersom vi nu har ändrat turen och kör bakvägen för att kunna avsluta vid stranden och motions servicen så stämmer inte talordningen. Men i detta PM finns det viktigaste som bör sägas. Än en gång glöm inte att göra reklam för Don Rolf och motions servicena

PS. Glöm inte ta betalt, helst innan du åker, samt uppmana gästerna att följa med på kartan

MALMÖ  
Amiralsgatan 4  
211 55 Malmö  
Tel. 040/771 20, Telex 32550

STOCKHOLM  
Linnégatan 1  
114 47 Stockholm  
Tel. 08/63 69 30

GÖTEBORG  
Kungsgatan 61-67  
411 08 Göteborg  
Tel. 031/17 62 10





